

Breven

Brev från Greta Bager till hennes man Emil Bager, 1920-talet

Brev från Hulda Hjort till hennes dotter Jeanette Bager, 1890-talet

Brev från Hulda Hjort till hennes dotter Jeanette Bager, 1890-talet

Brev från Ernst Bager till hans hustru Jeanette Bager, 1900-talet

Brev från Emil Bager till hans fästmö (och senare fru) Greta Hallberg, 1920-talet

Brev mellan Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1870-talet

Brev från Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1880-talet

Brev från Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1881?

Brev från Amalia och Johan Peter Bager till deras son Ernst Bager, under dennes studieresa till Tyskland och England, 1982 [Ernsts dagboksanteckningar från resan finns i släktantologin *Texter om släkten Bager*.]

Brev från Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1882?

Brev mellan Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1883-1885

Brev mellan Amalia Bager och hennes son Ernst Bager, 1887

Brev från Amalia Bager till hennes svärdotter Jeanette Bager, 1890

Personerna

Johan Peter och Amalia Bager var föräldrar till Ernst Bager. Ernst Bager var gift med Jeanette Bager, som var dotter till Johan Otto och Hulda Hjort. Ernst och Jeanette fick (bland annat) sonen Emil Bager, som var gift med Greta Bager, dotter till Hans Emil och Anna Hallberg (f. Cavallin). Släkterna Bager, Cavallin och Hallberg, är från Skåne.

Amalia Bager

Amalia Bager (1827–1904), f. Quensel, var dotter till ämbetsman, landskamrer och hc kammarrättsråd i Malmö Eberhard Quensel (1782–1858) och Maria Kruse (1797–1839). Amalia var gift med köpmannen Johan Peter Bager (1818–1888). Eftersom familjen Quensel bodde i grannfastigheten till Bager, låg det naturligtvis mycket nära till hands att Amalia och Johan Peter träffades.

Välkänt i släkten är Johan Peters friarbrev till Amalia: ”*En känsla djup och innerlig har länge lifvat mitt hjerta wid tanken på Mamsell A:s älskwärda wäsen; ju närmare jag lärt känna och värdera de förträffliga egenskaper, som utmärka Mamsell A:s hjerta och förstånd, med desto större liflighet har denna känsla genomträngt mitt inre, desto mäktigare har min själ känt sig dragen till Mamsell A:s personlighet, och en stämma, ljuf och afgörande har ljudit inom mig: 'Amalia – eller ingen annan här på jorden!' – –*” När Amalia närmade sig sitt levnads slut, klippte hon sina viktiga brev i remsor och lät sy in dem i den kudde som hon i kistan skulle vila på. Friarbrevet måste ha hamnat i kudden. Hur kan vi då läsa det; Johan Peter hade, som den affärsman han var, naturligtvis en kopia.

De fick barnen B Maria Bager, g Malmborg (1848–1918), Jacob P (1849–?), Lorens P (1854–?), A Harald (1856–1932) och Ernst E (1858–1920). Amalia är begravd med sin man Johan Peter på Gamla kyrkogården, Malmö.

Emil Bager

Emil Bager (1892–1955) var son till Jeanette (f. Hjort) och Ernst Bager. Syskonskaran bestod av Harry, Erik, Bertel, Emil och Milly. Emil var född på Torsberga och levde hela sitt liv där. Emil var gift med Greta Hallberg (1895–1992), dotter till Anna (f. Cavallin) och Hans Emil Hallberg. Emil och Greta fick barnen Anna (1923–2014, Ernst (1925–2015), Axel (1928–198) och Clara (1934–2017).

Emil Bager brukade gården Torsberga efter sin far. Han var även stiftsjägmästare i Strängnäs men hade många andra uppdrag. Emil och Greta är begravda i Stenkvista utanför Eskilstuna.

Emils son Ernst Bager och hans svärson Bengt Loman har skrivit krönikor över Emil, dessa återfinns i släktantologin *Texter om släkten Bager*.

Ernst Bager

Ernst Bager (1858–1920) var son till Johan Peter Bager och Amalia Bager (f. Quensel), han var yngst i en syskonskara om fem (hans äldre syskon var Maria, Jacob, Lorentz och Harald). Ernst Bager var född i Malmö, han blev student 1876. Ernst läste historia i Lund och genomgick sedan Alnarps Lantbruksinstitut. År 1885 köpte Ernst gården Torsberga, Eskilstuna. Året därpå gifte han sig med Jeanette Hjort och de flyttade till Torsberga där Ernst drev jordbruket. Ernst och Jeanette fick barnen Johan Harry (1886–1961), Erik Axel Eberhard (1888–1931), Ernst Bertel Efraim (1890–1960), Johan Peter Emil (1892–1955) och Milly Berta Louise (1895–1968).

Ernst är tillsammans med sin hustru Jeanette begravd i Gamla kyrkogården, Malmö.



Jeanette och Ernst Bager.

Greta Bager

Greta Hallberg (1895–1992), var dotter till Anna (f. Cavallin) och Hans Emil. Greta var född i Vinslöv där hennes far var kyrkoherde. År 1897 tillträdde fadern som kyrkoherde i Glemminge och Tosterups pastorat. Efter tio år på Österlen fick Hans Emil tjänst som kyrkoherde vid den nybildade Gustav Vasa församling i Stockholm och familjen flyttade dit. I Stockholm gick Greta i Brummerska skolan, en privat flickskola på Norrmalm, där hon bland annat var skolkamrat med sin blivande svägerska Milly Bager (vilket föranledde att hon redan 1910 besökte Torsberga, och fick kanske då upp ögonen för Millys bror Emil). Greta tog 1914 studenten vid Whitlockska skolan i Stockholm.

Gretas far Hans Emil ansåg, självklart, att flickor och pojkar skulle ha lika rätt och möjlighet till utbildning, och uppmuntrade sina döttrar till högre studier. För Gretas del innebar detta att hon studerade matematik, kemi och fysik vid Stockholms Högskola hon blev så anställd som kemist först vid Uddeholms AB i Skoghall och sedan vid AB Etyl i Stockholm.

Vid tjugio års ålder besökte Greta åter Milly Bager på Torsberga, hon lärde då ytterligare känna Millys bror Emil. Greta och Emil gifte sig 1922 och Greta flyttade till Torsberga. De fick fyra barn: Anna (1923–2014), Ernst (1925–2015), Axel (1928–1980) och Clara (1934–2017). Greta är begravd med sin man i Stenkvista kyrka utanför Eskilstuna.

Om Gretas minnen kan läsas i släktantologin *Texter av Greta Bager*.



Greta och Emil Bager vid deras silverbröllopsdag 1947.

Jeanette Bager

Jeanette Bager (1862–1944), f. Hjort, var dotter till Johan Otto Hjort och Hulda Hjort, f. Möller. Jeanette var gift med Ernst Bager.

Jeanette Hélène Elise Hjort (1862–1944) var dotter till konsul Johan Hjort och hans hustru Hulda (f. Möller) från Uddevalla. Jeanette växte upp i Malmö, 24 år gammal kom hon som nygift att bli husmor på gården Torsberga utanför Eskilstuna. Mycket kan hon ha lärt sig i det stora hem, som hon växt upp i. Det var dock inte bara det egna hushållet, som skulle skötas. Hon kände tidigt ett ansvar som gårdfru med engagemang för allt gårdens folk, mer än hundra personer. Jeanette var akutsjuksköterska på gården. Sin roll som gårdfru vid jularna utförde Jeanette genom att packa paket till alla anställdas familjer. De innehöll alltid kaffe och socker kompletterat med diverse barnkläder och leksaker anpassat efter de olika familjernas behov. Det var ofta våra avlagda eller urvuxna kläder, som togs i anspråk. Paketerna delades ut då alla ”statarhustrurna” på julaftons förmiddag var på kaffekalas hos Jeanette. I sammanhanget sjöngs också julpsalmer.

Jeanette hade en genuin barnatro och var angelägen om att höra Guds ord och att verka för att fler skulle göra det. För att underlätta veckans kyrkobesök såg hon till att det uppfördes ett ”kyrkstall” strax söder om Stenkvista kyrkan. *’Då kan ju kusken också delta i gudstjänsten’* var hennes kommentar. Jeanette är tillsammans med sin man Ernst begravd i Gamla kyrkogården, Malmö.



Jeanette Bager

Johan Peter Bager

Johan Peter Bager (1818–1888) var son till Emanuel Bager och Berta Bager, f. Börjesson, Johan Peter var gift med Amalia Quensel (1827–1904).

Efter fullbordade studier vid Christiansfeldt och annorstädes ägnade Johan Peter Bager sig åt handel. Han fick sitt burskap 1846. Blev med tiden en av Malmös stöttepelare, som solid och ansedd köpman och med sitt livliga intresse för stadens väl. Han var ordförande i hamndirektionen 1867–1879 och vice ordförande för stadsfullmäktige Han var riksdagsman för borgarrådet i Malmö vid ständsriks-dagen 1865–1866, efter representationsreformen var han ledamot av andra kammaren.

De fick barnen B Maria Bager, g. Malmborg (1848–1918), Jacob P (1849–?), Lorens P (1854–?), A Harald (1856–1932) och Ernst E (1858–1920). Johan Peter är begravd med sin hustru Amalia på Gamla kyrkogården, Malmö.

Hulda Hjort

Hulda Hjort (1883–1910), f. Möller, var dotter till Olof Möller och Anna Kristina Möller, f. Lindström. Hulda var gift med Johan Otto Hjort (1822–1875), son till Johan Fredrik Hjort och Britte Marie Hjort, f. Möller. Johan Otto Hjort var bokhållare i Malmö 1838–1843 och i Hamburg 1843–1846. Han erhöll år 1846 burskap som handlande i Sölvesborg och 1848 i Malmö. Johan Otto blev holländsk vicekonsul. Han var en av Malmös driftigaste affärsmän, tillhörde stadens fullmäktige och var medlem av handels- och sjöfartsnämnden. Familjen bodde i ett trevånings bostadshus i Malmö, i hörnet av Östra Hamngatan och Norra Vallgatan.

De fick tolv barn: Anna Maria (1852–?), Hilma Sofia (1861–1946), Karl Gustaf (1853–?), Jeanette Hélène Elise (1862–1944), Artur Olof Fredrik (1855–1904), Maria Matilda (1865–1949), Lovisa Johanna (1857–1887), Johan Axel (1867–1962), Vilhelm Ferdinand (1859–?), Berta Kristina (1869–1962), Elin Augusta (1871–?) och Verner Otto (1873–).

Johan Otto och Hulda är begravda på Gamla kyrkogården i Malmö.